



## Update: Familie Kulbich is in Nederland!

Hoe het in de Oekraïne gaat kunt u dagelijks op het nieuws volgen. Via de familie Kulbich, die nu in Nederland is, horen we schrijnende verhalen van wat oorlog doet in mensenlevens. We horen over gezinnen waarvan de vader is omgekomen, gezinnen waarvan het huis is gebombardeerd en totaal vernield is, zij hebben geen thuis meer. Maar ook over moeders die met kinderen op de vlucht slaan maar niet weten naar ze naar toe moeten, want als je alleen maar Oekraïens of Russisch spreekt, dan lijkt de grens over gaan naar een onbekend land nog onveiliger dan in een land blijven waar het oorlog is.

Wij krijgen de laatste tijd heel veel extra aandacht als Stichting Little John. Veel mensen bieden hulp aan en stellen ons vragen naar wat we precies nodig hebben. Met deze extra editie van onze nieuwsbrief willen we antwoord geven op veel gestelde vragen.

## Hoe kunt u helpen?

U kunt ons nog steeds het beste helpen met uw financiële steun. We hebben dit nodig voor....

### Directe hulp aan onze families in en rond Kiev

We hebben nog steeds contact met de meeste mensen uit ons familieprogramma. Het lukt ons goed om financiële hulp te geven aan de mensen die het hard nodig hebben. Hier kunnen de mensen zelf boodschappen, medicijnen en hygiënische middelen voor kopen in Kiev.

### Levensonderhoud familie Kulbich

We bieden sinds enkele weken onderdak aan de familie Kulbich. Zij zijn met drie vrouwen, 6 kinderen en opa Kulbich naar Nederland gevlucht. Voor de dagelijkse kosten kunnen we uw hulp goed gebruiken.

### Extra hulp na de oorlog

Doordat vaders zijn weggefallen, zullen veel arme gezinnen het zonder extra inkomen moeten doen. Door schaarste zal het levensonderhoud duurder zijn en er zullen reparaties nodig zijn aan de vele beschadigde huizen.

Daarnaast willen we in de toekomst speciale aandacht geven aan de kinderen uit de armste gezinnen om hen te begeleiden bij het verwerken van oorlogstrauma's.



foto boven - Tima op zijn eerste schooldag in Nederland

## Hoe is het met de familie Kulbich?

In de wetenschap dat ze hun mannen achter hebben moeten laten in Oekraïne is het erg lastig voor Lena, Yula en Natasja om hun dagelijks ritme op te pakken. Maar ze voelen zich ook dankbaar en bevoorrecht dat ze een veilig heenkomen in Nederland hebben gevonden.

Ze proberen op allerlei manieren, samen met ons, extra hulp te bieden aan hun landgenoten.

De twee kleinste kinderen gaan inmiddels naar basisschool de Pelikaan in Putten. Ze vinden het erg leuk om naar een Nederlandse school te gaan. De oudere kinderen gaan vanaf volgende week ook naar school. In overleg met Groevenbeek Ermelo is een speciaal programma opgesteld waarin ze vakken als Nederlands, Engels, sport en drama kunnen volgen. Daarnaast hebben de oudere jongens ook hobby's opgepakt zoals voetbal bij SDC en drumlessen.

Het Diaconaal Platform Putten heeft fietsen ter beschikking gesteld waardoor de familie zich meer zelfstandig kan bewegen in en rondom Putten.

< foto links - familie Kulbich bij de schaapskooi in Ermelo



elk kind verdient zorg

Ja, ik help mee!

Stichting  
**LITTLE JOHN**  
Hulp aan kinderen in Oekraïne



## Waar staat stichting Little John voor?

Wij geven al meer dan 22 jaar directe en structurele hulp aan de armste gezinnen in en rond Kiev.

### Familieprogramma

In ons familieprogramma ondersteunen wij ongeveer 50 tot 60 arme gezinnen met een maandelijkse financiële bijdrage voor hun eerste levensbehoeften. Daarnaast helpen wij hen met geld voor medische hulp, scholing en huisvesting.

### Sociaal programma

Veel alleenstaande moeders hebben geen vaste verblijfplaats of wonen in erbarmelijk slechte omstandigheden. Zij komen met hun kinderen wekelijks naar onze opvangplek downtown Kiev voor een maaltijd, een luisterend oor, een douche, schone kleding en het wassen van hun kleding.

Daarnaast vangen wij in Bucha, een voorstad van Kiev, kinderen uit de armste gezinnen op met naschoolse, leuke activiteiten. Zij krijgen een fatsoenlijke maaltijd en krijgen ook nog een maaltijdpakket mee voor thuis. Ook wordt hier hoop uitgedeeld: er wordt met de kinderen gelezen uit de bijbel en met hen gebeden.



foto boven - moeder Tanja Grib uit familieprogramma met kinderen



foto boven - moeders bij onze opvangplek downtown Kiev

## Waar kan ik terecht met andere hulp?

Wij zijn als stichting Little John een bescheiden organisatie, dit is ook onze kracht, we helpen heel specifiek.

Wanneer u zich als vrijwilliger wil opgeven, onderdak wil bieden voor gevluchte Oekraïners of kleding of andere goederen wil doneren willen we u graag doorverwijzen.

### Gemeente Putten

Er is een coördinatiepunt huisvesting Oekraïne ingesteld. u kunt zich via de website van gemeente Putten hiervoor aanmelden.

### Stichting Welzijn Putten

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger om de Oekraïense vluchtelingen te helpen dan kan dit via de website van Stichting Welzijn Putten.

### Stichting Mir Wam

Heeft u goederen die u richting Oekraïne wilt sturen dan kunt u zich melden bij Stichting Mir Wam. Zij hebben een inzameladres in Putten aan de Waterweg.

Deze nieuwsbrief is volledig dankzij sponsoring tot stand gekomen. Wilt u deze nieuwsbrief per mail ontvangen of kent u iemand anders die interesse heeft voor deze nieuwsbrief, stuur dan een mail met uw mailadres naar:

[info@little-john.org](mailto:info@little-john.org)

Stichting Little John  
Parklaan 18, 3881 CT Putten  
[www.little-john.org](http://www.little-john.org)  
NL81ABNA0557170303

Copyright © Little John, Alle rechten voorbehouden

